



Kalender voor de Ziel

met beschouwingen van Mieke Mosmuller

Rudolf Steiner / Mieke Mosmuller

De onbewuste ervaring van het verloop van het jaar in zomer en winter kan bewust worden gemaakt. In de zomer leven we meer in toewijding aan de natuur, in de winter trekken we ons sterk in onszelf terug. In 1912 en 1913 bracht Rudolf Steiner deze metamorfose, dit ritme, tot uitdrukking in wekelijkse spreuken. Wie er gevoelig op mediteert, ervaart hoe een diep verlangen naar zelfkennis wordt vervuld.

Mieke Mosmuller schreef kleine verbindende teksten die bij elke spreuk staan.

Een prachtig uitgevoerd boekje waar u nog jaren plezier van zult hebben. Een waardig cadeau voor de feestdagen!



Promotie & marketing

- Posters (A3 en A4 formaat) zijn beschikbaar,
- Mooi vormgegeven boekenleggers worden meegeleverd,
- Boekje wordt in geschenkwikkel geleverd (zolang voorraad strekt),
- Vanaf 10 exemplaren leveren wij, op aanvraag, een baliedisplay mee (zolang de voorraad strekt),
- Promotie op social media middels videoadvertenties, blogs en interviews.

Boekspecificaties			
Categorie	Spiritualiteit	Omvang	76 pagina's
ISBN	9789075240641	Publicatiejaar	2022 (verwacht begin november 2022)
Taal	Nederlands	NUR	743
Uitvoering	Linnen, gebonden. Met stofomslag	Retailprijs	€19,95 *
Afmetingen	123mm x 170mm x 13mm (ca.)		



Occident Media BV

Geerstraat 1

5111 PS Baarle-Nassau

☎ (+31) (0)13 – 507 99 48

✉ info@uitgeverij-occident.nl

🌐 www.uitgeverij-occident.nl

KvK 83904263

BTW NL863027763B01

* Al onze titels zijn bij het CB (DUD en DIO) of met promotiematerialen direct bij ons te bestellen.